

BARTJE

Wie aan Drenthe denkt, denkt aan hunebedden, de mooie bossen, de natuur en aan... Bartje. In 1935 schreef Anne de Vries het kinderboek Bartje. Het ging over een jongetje dat opgroeide in een groot arm Drents gezin. Zijn vader was arbeider en verdiende niet zo veel. De familie at vaak bruine bonen, want die waren goedkoop. In de beroemdste scene uit het boek ging de familie aan tafel. Er stonden weer bruine bonen op het menu. Voor het eten moest eerst gebeden worden. Maar Bartje wilde God niet bedanken voor de bruine bonen, want hij vond ze niet lekker. Hij zei: "Ik bid nie veur brune bonen".



BARTJE OP TV

In 1972 werd er een televisieserie gemaakt van Bartje. De serie is opgenomen in Drenthe. Heel Nederland leerde zo Bartje en Drenthe kennen. Omdat er in de serie Drents wordt gesproken, maakte iedereen in Nederland op die manier kennis met de streektaal. In 1954 werd een beeld van Bartje onthuld. Het was een stenen beeld dat later werd vernield door vandalen. Daarna is er een beeld van brons gekomen dat heel goed is vastgezet. Je kunt het beeld van Bartje bekijken in Assen achter het Drents Museum.